

Op Stationsweg 14 in Rhenen staat een gevelsteen van een doofpot, daarbij hoort een verhaal.

Rond 1900 stond op deze plaats een ander huis. Hier woonden twee zussen, de gezusters Voorthuysen.

Tijdens de meidagen van 1940 moesten bijna alle inwoners uit Rhenen worden geëvacueerd. De beide zussen stopten hun waardevolle spullen, geld en sieraden, in een doofpot, die ze ergens verstopten. Rhenen heeft zwaar te lijden gehad van de bombardementen tijdens die meidagen. Toen de zussen terugkeerden naar hun huis bleek dat verwoest. Ook de doofpot bleek verdwenen.

In de straat naast hun huis, halverwege links op de Duistereweg, zat een slagerij. Het verhaal gaat dat de slager na de bombardementen in de meidagen plotseling vertrokken was. De zussen dachten hij de doofpot had meegenomen. Om hem de rest van zijn leven met deze vermoedens te confronteren, besloten zij bij de herbouw van het huis een gevelsteen van een doofpot te laten maken.

Later is een dochter van een van de zussen hier gaan wonen. Tijdens de verbouwing van het naastgelegen huis informeerde mevrouw Voorthuysen iedere dag bij de werkmannen of zij de doofpot al hadden gevonden. Maar helaas. Tot op de dag van vandaag is de doofpot niet teruggevonden.